

Böle bygdegårdsförening historik.

Detta är en sammanställning av uppgifter, som arbetades fram i studiecirkeln, som skapade boken **Böle en by vid Sidsjön**.

Det gjordes en genomgång av protokoll och andra handlingar från föreningens historia. En slutsats som kan dras är att föreningen genomgått olika stadier. Den första tiden var en kamp gentemot stadens myndigheter för att få del av de bekvämligheter som varje kommuninnevånare bör få del av. En sak som speciellt noterats är att föreningen i början hade en del sociala insatser, som exempelvis insamling till brevbärare och tidningsbud. Man uppvaktade även äldre personer på jämna födelsedagar liksom insamlingar till båren vid dödsfall.

Sedan kom en tid då föreningen blev mera en hobbyförening där man hade studiecirklar och fester och allmän social verksamhet, mycket tack vare att man fick en egen lokal, Bölegården. och nu den senaste tiden har föreningen gått in i en mera oklar tillvaro, där många medlemmar är föräldrar med stort engagemang för sina barn, och de äldre medlemmarna dragit sig tillbaka. Man får hoppas och anta att verksamheten åter kommer att intensifieras då de yngre blivit äldre och får mer tid för föreningsverksamhet.

Det finns kanske också behov av samverkan i trafikfrågor och andra frågor av gemensamt intresse. Vidare kan kanske ett närmare samarbete med Sidsjöföreningen vara nödvändigt för att klara aktiviteterna.

Här följer utdrag som vi funnit intressanta att titta på:

Protokollsutdrag från verksamheten fram till 1983 finns i den tidigare skriften som utgavs 1984, av den grupp som då jobbade med Böles historia. Fortsatta utdrag gjordes även av cirkeln, som skapade "Böleboken"

- 1930 - Föreningen konstituerades med C.L Forsberg som ordförande. Föreningen skulle verka för att främja gemensamma intressen. Årsavgiften fastställdes till 1 kr och 50 öre.
- 1931 - Vid årsmötet valdes K.L.Bengtsson till ordförande..
- 1932 - Ansökte om sänkt busstaxa med 5 öre per tur, vilket avslogs av bussbolaget.
- 1940 - Vid årsmötet föreslog sekreteraren Hedvig Lundberg att medlemmarnas damer skulle inbjudas för att få fler deltagare vid årsmötena.
- 1950 - Ingen vägbelysning efter "gamla vägen" enl. meddelande från Elektricitetsverket. Frågan om lekplats diskuterades.
- 1960 - Poliskammaren och Bussbolaget avstyrker busstrafik efter "gamla vägen".

- 1970 - Funderingar kring vägbulor på Bölevägen.
Forskning om Böle by avslutas med utställning i församlingshuset
- 1980 - Rapporteras att ett krandike skulle grävas ovanför Tallberga, samt att lekplatsen är upplåten tills vidare i tre år.
- 1985 - Surströmmingsfest i SOK-stugan
- 1986 - Surströmmingsfest i SOK-stugan
- 1987 - Föreningen övertar Böle skola som gåva från kommunen, vilket ger möjlighet till olika aktiviteter på bättre sätt.
- 1988 - Aktiviteter i Bölegården kommer i gång, och även festligheter.
Föreningen går med i Bygdegårdarnas riksförbund.
- 1989 - Upprustningsarbeten av lokalerna har kommit i gång.
Stor aktivitet och uthyrning av gården formaliseras och uthyrningsregler utformas.
- 1990 - Stor aktivitet inom motion, kultur och fester, bl.a. spelmans-träffar. Föreningen fyller 60 år utan större uppmärksamhet.
En hel del arbetsinsatser på gården har utförts för bidrag som erhållits.
- 1991 - Mycken aktivitet och en hel del underhållsarbeten. En arbetsgrupp för vägfrågan E4 / E14 utses.
- 1992 - En större reovering av Bölegården sker. Den 13/6 anordnas hemvändardag med ett flertal deltagare.
- 1993 - Föreningen får möjlighet att anställa en ALU-arbetare som kan utföra smärre reparationer och kompletteringar.
Bra aktivitet inom motion, kultur och festligheter.
- 1994 - ALU-arbetaren Kjell Åström fortsätter arbeta praktiskt på gården. Bastu och duschrutiner påbörjas.
Bra aktivitet inom motion, kultur och festligheter.
- 1995 - Bastun och ett litet gym färdigställs under året. Vägfrågan E4/E14 vilar, men hastighetsbegr. 30 km/tim införs på Klissvägens Böledel.
Även detta år god aktivitet inom motion, kultur och festligheter.
- 1996 - Smärre målnings och justeringsarbeten har utförts på gården.
Även detta år god aktivitet inom motion, kultur och festligheter.
- 1997 - Oförändrad god aktivitet inom motion, kultur och festligheter, såsom populära PUB-kvällar och vid den årliga surströmmingsfesten uppträder bygdens son Claes Grebenö som sin revyfigur HILBERT

- 1998 - Fortsatt god aktivitet inom motion, kultur och festligheter, och den årliga surströmmingsfesten lockar få deltagare, men kan genomföras.
- 1999 - Verksamheten vid Bölegården har börjat minska och ingen surströmmingsfest kan hållas.
- 2000 - Föreningen fyller 70 år, vilket firas med en hemvändardag med fotoutställning och samvaro, men den planerade surströmmingsfesten måste inställas på grund av för få deltagare.
- 2001 - En studiecirkel om Böles historia startas på initiativ av Bent Fridholm. Övrig aktivitet är nedåtgående, dock ordnas fortfarande majbrasa och städdag, och uthyrningsverksamheten går bra.
- 2002 - Ny ordförande efter Göran Bylund blir Susanne Ångman. Göran har varit ordförande cirka 20 år under en händelserik period. Majbrasa och städdag och PUB-kväll genomfördes och uthyrnings-verksamheten flöt bra.
- 2003 - Studiecirkeln om Böles historia kämpar vidare.
Det nya bostadsområdet Mårtensro börjar växa upp och vägarbetet med länsvägen påbörjas, skall vara klart 2004.
Sidsjöföreningen har sökt kontakt för samarbete och det är något som styrelsen jobbar vidare med. Majbrasa och städdag liksom en PUB-kväll genomfördes, och uthyrningsverksamheten flöt bra, men nytt försök att ordna surströmmingsfest misslyckas.

Några ytterligare synpunkter vill jag framföra som son till Leonard Bengtsson, som var ordförande från 1931 till strax före sin död 1973. Han kämpade verkligen för byn. Han var även med i stadsfullmäktige någon period under 40-talet, där han också förde bygdens talan. Leonard hade åtskilliga duster med stadens tjänstemän kring vatten och avlopp, busstrafiken och snöplogning osv. Beträffande busstrafiken fick vi slutligen busstrafik på Bölevägen på prov, vilket medförde enkelriktning, och eftersom bilen då blivit var mans egendom blev denna reform ej särskilt populär, och provet upphörde efter några månader. Han hade naturligtvis stöd från sina styrelsekamrater, men som många ordföranden tog han på sig väldigt mycket extra arbete.

Ordförande i Böle bygdegårdsförening från föreningens start.

W Jakobsson	1930 -- 1931
Leonard Bengtsson	1931 -- 1973
Åke Lövgren	1973 -- 1982
Göran Bylund	1982 -- 2002
Susanne Ångman	2002 -- 2004
Torbjörn Cajonberg	2004 -- 2006
Anders Adetorp	2006 -- 2009
Patrik Nordberg	2009 -- 2012
Tanja Persson	2012 --

När jag var med i styrelsen i bygdegårdsföreningen talade vi en hel del om att dra igång en historikgrupp och jag åtog mig att börja med att kalla den gamla cirkeln kring Böleboken men det får bero tills vidare.

Nu är det inte så att man behöver ha varit med i cirkeln utan alla medlemmar är välkomna.

Det kan dock vara en bra början att samla cirkeln, Vad skall man då göra ?

Jag kan tänka mig nedanstående punkter:

- Titta på arkivmaterial i kontoret för att välja ut det som kan lämnas till föreningsarkivet.
- Välja ut 7 – 8 bilder ur Böleboken för inramning. (hänga på väggen).
- Skriva namnuppgifter i fotoalbum.
- Lyssna på Bent Fridholms redogörelser om utgrävningar i Böle.
- Lyssna på Gustaf Forssells redogörelse hur man jobbar med historik.
- Fundering kring utgivning av tilläggshäfte till Böleboken, eftersom det byggts många nya hus i området de senaste åren.
- Prata gamla minnen.

Gruppen skulle ju kunna samlas en gång i månaden och ledas av Bent och/eller Gustaf. Den som är intresserad av historik kan kontakta styrelsen, så kan den organisera en historikgrupp.

Göte Bengtsson i september 2014.

Den fortsatta verksamheten kan man få fram via protokoll och verksamhetsberättelser, vilka kan tillhandahållas av styrelsens sekreterare.